



DAGBOK



**Resan till Danmark
20-25 september 2017**

Hur kom det sig att det blev en resa till Danmark? Jo, en dansk grupp dansare och spelmän besökte Stockholm sommaren 2016 och några av Gillets medlemmar stod som värdar för en träff vid Trädgårdstorp. Träffen följdes upp av den danska gruppen med en inbjudan till en återträff med en lokal dansgrupp i Agerskov i Sydjylland.

Det var länge sedan vi var ute på resa. Med möjlighet till viss sponsring från Gillet fanns det motiv till att bilda en resekommitté och planera en resa. Planeringsgruppen har bestått av Britta(sammankallande), Kalle, Pia, Curt o Gunnel samt Ingrid o Gunnar.

Vi fick tips om inkvartering på utmärkta Agerskov Kro. Dessutom erbjöds vi lokal guidning av värdparet Anne Iben och Hans-Arne vid två dagsturer på Sønderjylland som vi tacksamt tog emot. Vidare utökades resan med ett besök i Botkyrka kommuns vänort Brøndby. Där vi fick möjlighet att träffa Brøndby Spelmanslag och lokala dansare och dessförinnan göra en danssuppvisning i samband med en internationell gudstjänst.

Resan gjordes med Molkombuss och vid planeringen har vi haft ovärderlig hjälp av Resedesign som samarbetar med bussbolaget.

Som vanligt på våra resor cirkulerade en dagbok. Här är resultatet. Håll tillgodo!



Onsdag 20 sept Säg ett nervlugnande medel utan biverkningar = alkohol i små mängder.

Det såg Gunnar och Ingrid till som första överraskning innan vi hunnit till Vagnhärad.

En örn! redan innan Nyköping!

En påse delades ut. När man tagit ut innehållet kan man ha den om man blir åksjuk. Nu sjunger alla! Stefan från Molkombuss kör vår bekväma buss mot Gyllene Uttern. Cyklisk permutation tillämpas vid placeringen, styrbordssidan börjar.

Nu stopp vid "tuppen" sedan vi överfarit Göta Kanal. Där försäljning av aktier i "Slagsta Gille" samt öl - väl kyld.

Lunchrast Brahehus. Vi bildar ring för att kunna hålla reda på varandra. Hård vind från NO - regn och dålig sikt. Man ser Visingsö N udde men icke Västergötland. Några aktier är redan värdelösa. -- Nr 17 ropar Curt i mikrofonen, är borta först. Den hade Hasse förstas! Framme vid färjan i god tid så spelmännen börja spela i terminalen och dansarna försöker träna på ett kärvt golv - barfota/strumpfota! Bra buffé på båten men dyrt vin!

Väl framme står vi 14 personer av 40 vid utkanten av terminalen och bussen kom som bestämt men var är alla andra? Britta springer upp till trean - men tomt! Var är dom?



Jo, vi har gått i trapphuset och en jättelång gång mot utgången som sen visade sig leda till hotellet vi skulle bo på. Så småningom kom bussen dit och allt var frid och fröjd. Kvällen slutade för mig (Åke) med Kalles hjälp skicka några bilder till hemsidan via mobil och "PekPlatta" och sedan väntade sängarna.

Ulla och Åke Andersson, Elsie och Hasse Eldeklev, Märta och Gösta Odelberg

Torsdag 21 sept Dagen började med morgenmad på Jutlandia hotell med utsikt över färjeterminalen och havet. Vid påstigningen på bussen var en lätt förvirring, Vad gällde? kartan eller verkligheten vad gällde platserna. - Men vi vågade inget säga pga. "spiken". Kl 9 lämnade vi hotellet efter att chauffören stuvat om för "spritinköp".

Resan gick på ett ställe genom en tunnel och Gösta berättade att vi åkte under Limfjorden - där han seglat.

Vid Pedersminde blev fikapaus. Godaste kaffe Bosse druckit (sa han). Toalett för några.

Bara en hade pengar så resten skulle "planka" men blev påkomna av ägaren.

Så åkte vi vidare mot Kolding och lunch. En underbart vacker krog med anor från 1600 talet - Den gamle Grænsekro.

På bussen igen och iväg till Flensburg i Tyskland för inköp av sprit, öl och godis.

Uj, Uj vad vi handlade.

Kl är nu ca 21,15 och vi har ätit en fin middag på Agerskov Kro og Hotel beläget i en söt liten stad med samma namn. Hotellet har kungligt privilegium sedan 1767.

Natti Natti

Kerstin och Lennart Nilsson, Anita Tennfors och Börje Bystedt, Sanja Lärka Paulin och Bo Walther



Fredag 22 sept Ett överdådigt frukostbord dessutom med "den lille" till.

Var och en fixade sedan sitt eget matpaket till lunch. Klockan 10 for vi iväg med våra danska guider Hans-Arne och Anne Iben. Målet var Sønderborg slott och där var vi en timme senare. Slottet ligger vackert och strategiskt placerat vid vattnet.

Först en guidning utomhus, sedan en rundvandring på slottet, som började byggas 1150. Museum i 3 plan med mängder av museiföremål, som bilder och modeller av slottet under olika århundraden.

Rustningar och vapen, gamla mynt, tavlor, släktkalendrar av gamla regenter. I en sal kunde man se var olika krigsslag varit under 1864 även med datorers hjälp. På tredje våningen fanns det hantverk med respektive verktyg, folkdräkter, leksaker, porslin. Även en stor konferenssal. Slottskapellet på b.v. För mer fakta om slottet - sök på internet. Lunch kl 13 i

slottskällaren av matpaketen. Sedan blev det ett gruppfoto på borggården. Vi bytte skor och tog fram musikinstrument och sedan instruerade Anne oss i deras version av Sønderborgskadrilj som började med en Polonäs. Lite publik, filmare och bilar, som inte kom fram, där vi dansade på gatan. Det var häftigt att dansa Sønderborgskadrilj utanför Sønderborgs slott.

Avfärd 14.15 till Dybbøl banke. Först såg vi en jättestor väderkvarn, som vi gick förbi. Nästa sevärdhet var en staty av Christian IX som blev kung 1863 och dog 1906.

Vi kom fram till Skansen där slaget stod 18/4 1864, som nu bara hade några stenar kvar. Det hade funnits ett hus, flera vapenförråd och 12 kanoner där. Det låg på den högsta punkten på Sydjylland och hade fin utsikt över ängar, får, kor och havet. Nära här låg ett upplevelsehus för barn och ungdomar där de fått spela/leka slaget 1864.

På väg tillbaka går vi in i souvenirshopen i väderkvarnen för vi hade så god tid på oss. Väl tillbaka på hotellet hade vi lite fritid till kl 18, när vi skulle träffa danska folkdansare från Agerskov.

Vi fick placeringskort i form av sönderklippta vykort med folkdräkter. Det gällde att hitta en dansk dam eller kavaljer att spisa middag med.

Ännu en god middag fick vi avnjuta med kantarellsoppa, köträtter och fina desserter att välja på.



Lite allsång på våra olika språk. Svenska ur vårt röda häfte och danska och svensk översättning som danskarna gjort till ett häfte som låg på bordet.

Några bord röjdes bort och vi flyttade in till bridgemänniskorna. Våra musiker som ikväll var kompletterade med danska musiker spelade upp till dans. Dansen började med polonäs med Sønderborgskadrilj. Så fortsatte danserna med växelvis svenska danser som Gösta instruerade och danska danser ledda av Anne Iben. En välbehövlig kafferast och present utdelande där vi fick musik-CD och dansbeskrivningar. Vi hade tidigare förärat dem 2 ljusstakar med folkdräktsperson höll i ljushållarna. Dans och musik fortsatte till 22.30 tiden när vi avslutade med en sång och tackade varandra för en trevlig kväll.

Tack för en händelserik dag och extra tack till Synnejysk Kvadrille.

Inger och Åke Tjernlund, Anita Eriksson, Kerstin Andersson, Maud och Astor Norberg

Lördag 23 sept Vårt värdpar, Anne Iben och Hans-Arne, mötte oss vid bussen på morgonen, Anne Iben iförd den vackra Rømødräkten. Vi fick en klarblå himmel den här dagen.

Färden gick rakt västerut så långt man kan komma på Sønderjylland.

Vårt mål var ön Rømø, dit man tog sig via en lång vägbank.

Landskapet här var flackt som en "pænnekage". Vid sidan om banken var låglandet delvis vadbart. Ett eldorado för fåglar och dess skådare.

Vi körde rakt över Rømø från öst till väst. Där var ett säreget landskap vid havet. Bussen stannade vid snäckstranden och vi vandrade vidare över sanden rakt mot havet -l-å-n-g-t- i rask promenadtakt 20 minuter. Några modiga vågade vada ut till knäna i det salta vattnet. Svårt var det att slita sig från det storslagna sandlandskapet och äntra bussen. För första gången var en person något sen till avfärd och fick genast gnällspiken, som tillfälligt döptes om till senspiken.



Nästa stopp blev St. Clemens kirke på södra ön. Man kan säga att kyrkan hade en öppen planlösning, bara en fyrkantig stor sal. Kyrkan hade sin tillkomst i valfångartider på 1700-talet. Den framgångsrika valfångsten inbringade då stora inkomster till Rømø. Kyrkan var dekorerad med modeller av valfångstfartyg, som hängde ner från taket. På många ställen hängde från kyrktaket också långa järnkrokar för kyrkobesökarnas hattar.

Så var det dags för lunchstopp och intag av matpacken ute i solskenet vid Tønnisgård naturcenter. Svampfantasterna Gösta och Märta blev lockade ut i den intilliggande lilla skogen av kantarelldoft. Väl inne i skogen dök markägaren upp och presenterade en utskällning för beträdande av privat mark. Lätt att sakna vår allemansrätt.

Vidare färd över Rømøs platta landskap ("Perfekt för skidåkning, om man inte gillar backar" tyckte någon) till Nationalmuseets Kommandørgård. Kommandør är inte att förväxla med kommandant utan är en valfångarkapten. Gården var i bruk under 1700- och 1800-talet. Största rummet innehöll ett kaskelottskelett, 15 m långt och 20 ton tungt. Många ville krypa in bland revbenen och fotograferas "i valfiskens buk". Några lyckliga personer, nåja, fick t.o.m. höra gårdspökets knackningar i golvet. Det blev väl stört av alla besökare. En stilig gård var det med breda ekplankor i golvet, takmålningar och dörrmålningar, både vackra och ekivoka, kakelförsedda väggar. Kaklet var hämtat från Holland.

Åter inpackning i bussen. Hans-Arne sa att de hade en liten överraskning. Efter en kort sträcka stannade bussen vid landsvägskanten. Hans-Arne och Anne Iben ledde oss på en skogsväg till en glänta.

Från buskarna dök våra danska vänner från igår upp i folkdräkt! Kontrasten folkdräkt och skog var effektiv! I gläntan fanns en stor takbeklädd plats med långbord, s.k. grillhytte. Kaffe och hembakta tårter i mängd.

Chokladtårter, trodde vi, men nej, de var rågbrödstårter, s.k. "lankæger" en lokal delikatess.

Spelmännen kunde som vanligt inte bärga sig



utan ville efter sista fårtbiten strax hämta instrumenten i bussen. Inmarsch i skogsläntan till "Äppelbo". Naturligtvis blev det dans - Sønderborgskadrilj, familjesextur, en änkelek m.m. Det var svårt att bryta upp. Ingen ville sluta. Ändå, till sist, tog vi farväl och till musik lämnade vi våra danska vänner, föreningen Synnejysk kvadrille. Det var med en tår i ögat vi vinkade från bussen till de gästfria danskarna.

Efter denna överraskning, som heter duga, lämnade vi Rømø över den långa vägbanken igen. I fågelflyttider uppstår fenomenet "sort sol". Solen förmörkas av hundratusen stjärnor. Detta såg vi dock inte nu.

Tillbaks i Agerskov, fortfarande i bussen, blev vårt värdpar avtackat av Kalle med tal, dalahäst (äkta) och vin.

Kvällen avnjöts i hotellets riddarsal. Mycket mat och god! Aktiespel, förlåt, aktieaffärer. Sång- och berättarförmågor framträdde. En bra stund ägnades åt övning av våra uppvisningsdanser inför morgondagen. En händelserik dag var till ända.

Karin Rådeström och Rolf Larsson, Barbro och Sven Mattsson, Lars Svantesson

Söndag 24 sept Efter frukost med sup och packning av lunchpaket avtackades kroägarna - ett par som haft kroen i 41 år - med sång.

Kosan styrdes norrut kl 9.00. Vädret: Molnigt, Milt, Fukt i luften.

Bussunderhållningen: Två filmer. Slagsta Gilles soaré 2004 och "Spektaklet" från spelmansstämman 2009. Jätteroligt att påminnas om all skaparglädje man upplevt och upplever i Slagsta Gille.

Vi lämnade Jylland, åkte över Lilla Beldt, Fyn och den långa bron till Själland. Innan vi kom fram till Brøndby hade vi hunnit äta vårt lunchpaket och sålt och köpt aktier.

Sen gick färden vidare mot Brøndby kirke, där vi skulle ha en uppvisning efter gudstjänsten.

Det var en annorlunda gudstjänst med bongotrummor och mycket sång. Efter gudstjänsten fick vi fika med goda mackor och tårta.

Uppvisningen hade vi utanför kyrkan på gräsmattan.

En trevlig publik som dansade med i Talgoxen

och långdansen. Sen var det en snabb tur till hotellet för att byta om och äta middag.

Efter en snabb middag på Glostrup Park Hotel bar det av till Brøndbys dansare och spelmän.

Brøndby är ju Botkyrkas vänort.

Vibeke och Stig hälsade oss välkomna och dansen började direkt under deras ledning.

Vi dansade växelvis danska danser, t.ex.

Sønderborgskadriljen, den lille engelsmannen, St Bernhards vals och pirevalsen under deras ledning och svenska t.ex. vals med storbyte, talgoxen och schottis från Binga de senare under ledning av Gösta och Märta.

Allt gick väl inte så bra, men roligt var det och särskilt de danska kvinnliga kavaljererna var mycket duktiga. Vid kaffepausen förplägades vi med gott bröd och ost och så dessa fantastiska tårter.

Dansen fortsatte en stund och avslutningsvis överräckte dagens reseledare Gunnel och Curt fina ljusstakar som vänortsgåva.

Elsie Astridsdotter, Christina Erkas och Martin Nilsson, Gunilla och Karl Bertil Berglind



Måndag 25 sept Avresedagen. Uppstigning 06:00, tidigaste morgon hittills, jodå, det gick bra! En riklig frukost som vi blivit bortskämda med under hela danmarksvistelsen väntade även här. Här hade honan fått ett fint litet rede för sina ägg. Jodå, snapsen i hörnan också precis som i Agerskov.

Uppskattad Ingefärsshot, här lite vassare men good! Avresa 8:00. Gunnar serverade ordlekar på

vägen hem. Den första med båttermen och andra med fågelnamn och insekter. O, så duktiga vi var! När vi kom till Helsingør och skulle ombord på färjan gjorde bussen en häftig inbromsning, en ombordviftare var trött på sitt arbete eller allmänt måndagstrött för han dök upp som gubben i lådan framför bussen. Ingen större skada skedd men det kunde ha gått illa.

När vi kom över till Helsingborg fick vi äntligen visa våra pass! En trevlig kontrollantdam gick runt i bussen. Stefan, chauffören, gav oss skämtsamt förhållningsorder om att hålla goda miner. Sedan tackade Mattsons för sig och fortsatte på egna äventyr. Några-ingen nämnd och ingen glömd-passagerare trafikerade flitigt vägen fram till de små ölburkarna under resan. Måste ha festblåsor! Eftersom vi inte skulle ha någon kontrast före lunch serverades lite godisar runt i bussen. Tack för det! Lunchbuffé väntade på oss vid Hooks herrgård en bit från Vaggeryd. Först skulle vårt födelsedagsbarn, Anita E, firas med champagne, hurra, hurra! Trevligt! Och lunchen blev vi inte besvikna på här heller. Konstigt, magen har inte fått tillfälle att kurra en enda gång av hunger under alla dessa dagar! Curt fotograferade vid bordet, uppmanades av Gunnel att inte ta en suddig bild (!). Innan vidare avfärd avtackades resekommittén, dansledare, musikledare och vår fotograf med en flaska vin. Trevligt!

Under resan har vi spelat aktiespelet. Curt och Gunnel har hållit i Börsen och hållit öppet med jämna mellanrum. Nu var spänningen stor, vem skulle få högvinsten? Fem vinnare: Sanja nr 5, Janne nr 4, Karin nr 3, Anita nr 2 och som nr 1 blev det ÅKE!!!!!!! Åke hade bara en ”flärp” bortbytt och den hade Ulla! Så där stannade hela vinsten hos familjen Andersson. Kul!

Resenärerna har fått knäpa med limerickar under resans gång. Där tillföll vinsterna Karin som nr 1, Maud och Gösta delad 2:a. Alla fick olika stora mungigor, så nu har vi mungigor i vår orkester också!



Här kommer min (Maggans) egen:

Det var en spelman i Sønder**borg**,
han var så lessen, han hade **sorg**,
Han fila och **grina**
å tänkte på **Stina**
som han bytt mot en aktie vid stadens **torg**.

Vi roades också under resan med ytterligare en soare'film. Kan inte säga annat än att det var påhittigt och kul! Idag visades bla. Curt och Bosses ”visslande magar” till ”I en klosterträdgård”. Nästan framme såg vi en stilig älg på fältet intill motorvägen. Han tittade på vår fina buss som for förbi.

Avstigning i Södertälje, Hallunda och Tumba. En glad Myra med husse mötte mig (Maggan).

Måndag 25 sept forts Bussen avgår kl. 08:05 denna dag. Tror att 99 % av oss är trötta idag (1 % = chaufför Stefan som ser pigg ut)

Trafikstockning på väg 47 mot Helsingør. Ljungby, Hole, Hornbæk gäsp, gäsp,---- . Louisiana ett fantastiskt fint konstmuseum. Där vaknade jag upp. 4 km kvar till Helsingør. Mötte en buss som går till " Icke inne". Det vill säga ej i trafik. 9.20 båten får vi inte plats på, vi väntar i 20 min på nästa tur. Jag sitter kvar i bussen under överfarten, därför kan jag inte fota Kronborgs Slott, den gamla fästningen vid Helsingør. Oj nu ser jag ormråk på staketet vid sidan av vägen. Flera leder allsång. Gunnar läser upp en limerick av Sven. Fin! Snart blir det lunch vid Hooks Herrgård. Vilket fint ställe, vackert beläget vid Hooksjön. Vi startar 14.30 från Herrgården, mätta och nöjda. Nu Passerade vi precis Brahehus. Maggan tar en bild av Åke och Ulla. Nu somnade jag ----.

Nynäshamnarna / Lena B

Måndag 25 sept Några avslutande rader

Höjdpunkter under resan för oss:

1. Den Gamle Grænsekro utanför Kolding där vi första dagen intog en välsmakande lunchbuffé (och snaps för en del) i en fantastisk miljö med gamla kungaporträtt på väggarna
2. Agerskov Kro = en pärla som bjöd på god mat, bra boende och trevligt bemötande
3. Sønderborgskadriljen utanför slottet.
4. Dybbøl Banke med vacker utsikt och många får
5. Allting på Rømø, från strandpromenaden till valmuseet och utställningen som bland mycket annat berörde kvinnans mycket strävsamma liv när mannen i huset var ute till sjöss på valfångst eller annat fiske.
6. På hemvägen, den härliga överraskningen i skogen, där våra dansvärdar bjöd på tårta och kakfest, som avslutades med musik och dans.
7. Brøndby, fin meditativ upplevelse i kyrkan, framförallt musiken. Hörde/förstod inte så mycket av pratet. Dansuppvisningen gick väl bra med tanke på "golvet" som var lite svårnurrat. Mest uppskattat var när delar av publiken var med och dansade.



Sex dagar går så fort när man haft det så HYGGE .

Mycket dans på samkvämen och vad kul att få lära sig danska danser.

God mat och dryck, många tårtor men ändå gått upp bara 2 hg, det är dansen som gör det.

Janne 2 kg upp (han dansade väl för lite).

Tack alla som gjorde denna resa möjlig och fyllde den med så mycket som vi kommer att minnas länge

Vi är storligen belåtna

Ingrid och Janne W



Alla Danmarksresenärer samt Hans-Arne och Anne Iben vid Sønderborgs Slott.
(saknas gör naturligtvis vår fotograf Åke)

Samtliga foton: Åke Andersson